

**Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: Een oprecht hart wordt altijd beantwoord. Missio richt haar blik op het West-Afrikaanse Burkina Faso.**

Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso, het "land van de oprechte mensen". De bewoners zijn trots op hun vreedzame revolutie en hun politieke traditie, op het goede samenleven van christenen en moslims, op de etnische verscheidenheid. Maar Burkina Faso is ook een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio's die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw, ook jongeren en kinderen. MISSIO besteedt vooral aandacht aan de situatie van vrouwen en meisjes, die het in het alledaagse leven in het Afrikaanse land moeilijk hebben. Elk jaar worden duizenden meisjes gedwongen te trouwen. Tradities zoals heksenvervolgingen of genitale verminking zijn ondanks een wettelijk verbod wijdverbreid.

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Ze schept kansen door scholing aan te bieden, bescherming en opvang en helpt vrouwen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op te pakken. Met talrijke projecten zet de kerk in Burkina Faso in op langdurige hulp en ontwikkeling, zodat de mensen een echt toekomstperspectief hebben.

Op **Missiezondag 22 oktober** vieren wij onze verbondenheid en solidariteit met de wereldkerk.

**Special  
Wereldmissiemaand**

# Burkina Faso

**Een oprecht hart wordt altijd beantwoord**

## Gedwongen huwelijk

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18<sup>e</sup> uitgehuwelijkt. Vaak krijgen ze kort daarna hun eerste kind. Een zwangerschap op zeer jonge leeftijd betekent een groot risico voor moeder en kind. Ook de mogelijkheid om naar school te gaan, eindigt met de zwangerschap. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij zusters of in gezinnen van catechisten.

### Langzame verandering

Martine Sawadogo zocht ook toevlucht bij de zusters van de congregatie "Soeurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou". Als Martine veertien jaar is, sterft haar vader en komt ze onder de hoede van haar oom. Deze wil haar zo snel mogelijk uithuwelijken, want geld om haar naar school te laten gaan, heeft hij naar eigen zeggen niet. Martine zou de derde vrouw van een veel oudere man worden. Dat wil ze niet en daarom vlucht ze naar de zusters waar ze opgevangen wordt en een opleiding krijgt.

De zusters bieden de meisjes niet alleen een veilig toevluchtsoord. Zij gaan langs de dorpen om voorlichting te geven en te praten met de bewoners over de geestelijke schade die de meisjes oplopen door een vroeg huwelijk.

**Help meisjes als Martine Sawadogo en de zusters en catechistengezinnen die hen opvangen.**



**Steun onze medegelovigen in Burkina Faso met uw bijdrage**

**Geef voor Burkina Faso  
NL65 INGB 0000 0015 66  
Missio Wereldmissiemaand  
te Den Haag.**

## Beschuldigd van hekserij

In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijdverbreid. Een als onnatuurlijk beschouwde dood, zoals de dood van een kind, kan al snel aanleiding zijn tot een heksenjacht. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. Vaak zijn het weduwen of vrouwen wier zonen in het buitenland werken, die beschuldigd en verjaagd worden.

### Terug naar huis

"Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven", vertelt zuster Hortencia Sizalade, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groenten, spinnen ze katoen en produceren ze zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ontstaan.

**Wilt u deze vrouwen helpen hun leven opnieuw op te bouwen?**



