



Het dorp van de hoop

Democratische Republiek Congo

Zuster Angélique Namaika:

“Als ik een mens zie, die lijdt of in nood is, zie ik Jezus voor mij.”



Zuster Angélique

Dungu is een stoffig dorp in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Het is een onveilig gebied, vlakbij de grens met Zuid-Soedan en Oeganda. Geregeld vinden er overvallen, moorden en ontvoeringen plaats door het rebellenleger van het LRA (Lord's Resistance Army). Hier woont zuster Angélique Namaika, in het dorp dat ze 'Village d'Espoir' noemt, dorp van de hoop.

Hier vangt de zuster voormalige kindsoldaten, weeskinderen en vondelingen op. Het weeshuis is niet meer dan een barak van golfplaten op een lemen grond. 's Avonds klappen ze hier de bamboebedden uit, waarop de kinderen vaak twee aan twee slapen. Het is zo smal dat men er nauwelijks doorheen kan lopen. Zuster Angélique slaapt in een piepkleine afgescheiden ruimte. Als een van 'haar' kinderen huilt, staat ze op, soms tien keer per nacht. "Als ik verwaarloosde kinderen zie, heb ik medelijden. We nemen ze op, ook als we geen plaats hebben", zegt ze.

Eindelijk naar school

Eén van die kinderen is Aimée. Zij vertelt: "We wilden juist aardnoten gaan oogsten. Mijn vader hebben ze doodgeslagen, ons hebben ze geboeid en gedwongen met hen mee te gaan." Aimée was tien jaar oud, haar broertjes acht en twaalf toen rebellen van het uit Oeganda afkomstige LRA hen ontvoerden. Dagenlang moesten de kinderen marcheren, geweren sjouwen of baby's van andere vrouwen dragen. "Als ze dachten dat we wilden vluchten, werden we afgeranseld", zegt Aimée. Op een dag heeft ze de vlucht toch gewaagd. Van haar broertjes hadden de rebellen haar al lang gescheiden.

Sinds een jaar woont Aimée nu bij zuster Angélique Namaika in Dungu. Hier voelt ze zich veilig, hier kan ze eindelijk naar school. "Zuster Angélique is als een moeder voor mij", zegt ze, "de anderen zijn als broers en zussen".

Entreebewijs voor een normaal leven

Zuster Angélique zou nu graag 43 voormalige kindsoldaten naar school laten gaan of een vak laten leren. In het reïntegratiecentrum dat de religieuze heeft opgebouwd, krijgen de getraumatiseerde kinderen geestelijke bijstand. De scholing is hun entreebewijs om naar een normaal leven terug te keren. Ze geeft hun de kans om op eigen benen te staan.

Met uw financiële steun kunnen de beschermelingen van zuster Angélique de verschrikkelijke gebeurtenissen verwerken, naar school gaan en een vak te leren. Met uw hulp krijgen de kinderen de kans om weer te leven. Helpt u mee?

Nodig
€ 5.000

Zuid-Soedan

Dank van zuster Amala Pushpam

In het door oorlog getroffen Zuid-Soedan proberen de zusters van de Indiase congregatie DMI de kinderen ondanks alles te beschermen. Zij doen dat onder andere door het geven van onderwijs. Zo kunnen ze de kinderen van nu beschermen en tegelijk werken aan de opbouw van de toekomst van het land. Deze kinderen zullen ooit de samenleving vorm gaan geven.

Voor hun belangrijke werk in dit gevaarlijke land ontvangen de zusters DMI steun van MISSIO. Zuster Amala Pushpam leidt het onderwijsprogramma en schreef ons om te bedanken voor de financiële ondersteuning.

Dankzij u kunnen 200 kinderen in een veilige leeromgeving hun trauma's verwerken en de vreugde van het leren ontdekken. Concreet is er van uw steun schoolmateriaal aangeschaft: studieboeken, schrijfmateriaal, schooluniformen en schooltassen.

Hartelijk dank voor uw steun!



MISSIO opnemen in uw testament

Iets nalaten in de wereld, tijdens je leven, maar ook daarna. Voor veel mensen is het belangrijk om datgene wat tijdens hun leven betekenis heeft, ook over de dood heen voort te zetten. Het geloof waardoor men zich gedragen weet, wil men graag anderen schenken. Zodat ook zij hoop en toekomst ervaren. Door MISSIO (officiële naam: Pauselijke Missiewerken) als goed doel op te nemen in uw testament wordt dat mogelijk gemaakt. MISSIO helpt al diegenen die zich in de geest van het Evangelie aan de zijde van de armen en benadeelden stellen en daarmee onze wereld een menselijker gezicht geven.

Omdat MISSIO door de belastingdienst is gerangschikt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is MISSIO geen schenkingsrecht en/of successierecht

verschuldigd over de door haar ontvangen gelden. Zodoende zijn alle opbrengsten 100% beschikbaar voor de activiteiten van MISSIO. Elke bijdrage die u in uw testament laat vastleggen is welkom en wordt bijzonder gewaardeerd. Dat kan als volgt: "Ik legateer, vrij van rechten, aan Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken, Laan van Nieuw Oost-Indië 191, 2593 BN Den Haag."

Voor al uw vragen staan wij u graag te woord:
telefoon 070 – 304 74 44
of missio@missio.nl

Vooruitblik Wereldmissiemaand: Burkina Faso

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord

Op 22 oktober is het **Missiezondag**. Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Burkina Faso. Het voormalige Opper-Volta veranderde in 1984 zijn naam in Burkina Faso, dat betekent 'het land van de oprechte mensen'.

Projecten

Missio Pauselijke Missiewerken zal in de Wereldmissiemaand aandacht besteden aan drie projecten van de katholieke kerk in Burkina Faso. Gedwongen huwelijken zijn een veel voorkomend verschijnsel. Meisjes die hiervoor wegvluchten worden

opgevangen door zusters en door gezinnen van catechisten. Daarnaast is hekserij een groot probleem. Met name oudere vrouwen worden van hekserij beschuldigd en uit de gemeenschap gestoten.

Een derde project richt zich op kinderen en jongeren die hun geluk beproeven in de illegale goudmijnbouw, in gevaarlijke omstandigheden.

MISSIO Ontmoetingsdag met lezing van vicaris Goulmy
Vincent Goulmy, vicaris voor Missiezaken van het bisdom Roermond zal op de

Missio Ontmoetingsdag zaterdag 30 september een lezing houden over Burkina Faso. Hij heeft veel rondgereisd in met name het oostelijke deel van het land.

U bent van harte welkom op zaterdag 30 september in Utrecht.



Missio in actie

Missio richt zich op een zevental activiteiten. Net als de zeven kleuren van de regenboog geven die activiteiten meer kleur aan het leven van parochies wereldwijd.

1

Kind in nood

Weeskinderen, aidskinderen en straatkinderen bieden wij opvang en onderdak.

2

Scholing

Wij ondersteunen de scholing van deze kinderen door bij te dragen aan boeken, schooluniform en opleidingskosten.

3

Pastorale vorming

Lokale mensen ontvangen steun bij hun opleiding tot priester, pastoraal werk(st)er of catechist.

4

Parochievrijwilligers helpen

Ook de vele vrijwilligers helpen wij bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden via cursussen en lesmateriaal.

5

Parochiegemeenschap opbouwen

Naast toerusting leveren wij een ondersteunende bijdrage aan vormingscentra en kerkgebouwen.

6

Hun kerk steunen

Lokale kerken ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage zodat ze levensvatbaar blijven en zelfstandig kunnen functioneren.

7

Onze kerk inspireren

Via ons magazine **Kerk Wereldwijd** en onze websites ontmoeten wij gelovigen ginds en leren wij ons geloof met elkaar te delen.

Steun zuster Angélique en het dorp van de hoop.

Geef aan **missio**

missio

Wij houden graag al onze vaste relaties op de hoogte. Daarom ontvangen onze vaste donateurs en vrijwilligers dit blad ook. Voor hen fungeert de acceptgiro op de eerste plaats als adresdrager.

Mocht u door het jaar heen geen of minder post van ons willen ontvangen, kunt u ons dit schriftelijk kenbaar maken.

MISSIO Zomeractie 2017
IBAN: NL93 INGB 0000 0087 25

Missio, Den Haag
Postbus 93140, 2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw Oost Indië 191
T 070 - 304 74 44 E missio@missio.nl
F 070 - 381 83 55 www.missio.nl

Missio is het wereldwijde solidariteitsfonds van de katholieke kerk. **Missio Berichten** verschijnt vijf keer per jaar.

Besteding: de opbrengst van deze actie wordt besteed aan de hier genoemde hulpactiviteiten en soortgelijke initiatieven.

© foto's:
H. Schwarzbach;
Missio Zwitserland

