

Gelukkig de vrede- stichters

missio



Stemmen
van hoop in
West-Afrika



**WERELD
MISSIE
MAAND**

oktober 2020

Geef voor
West-Afrika

missio.nl



West-Afrika: vrede onder druk

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en hongersnood was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. In Nigeria is de terreurgroep Boko Haram nog altijd actief. In maart doodden de moslimfundamentalisten in Nigeria en in het naburige Tsjad meer dan honderd soldaten.

Corona in West-Afrika

Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. Men maakt zich misschien nog niet eens zoveel zorgen om de gevaren van het virus zelf als wel om de ernstige economische gevolgen. Miljoenen mensen in Afrikaanse landen hebben gewoon niets te eten wanneer ze een dag hun werk niet kunnen doen. Sociale zekerheid en een vast salaris bestaan niet in deze informele economie. Deze mensen vechten om te overleven sinds de coronacrisis het Afrikaanse continent heeft bereikt.



Het sterke netwerk van de katholieke Kerk

In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven. De aartsbisschop van Abuja, Nigeria, Ignatius Kaigama: "Op dit moment lijkt alles alleen maar duister en beangstigend. Maar we geven nooit op. We hebben in het verleden samen voor grotere uitdagingen gestaan en die overwonnen. Deze zal niet anders zijn, vooropgesteld dat we het samen doen."

Stemmen van hoop

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als hongersnood, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van kerkelijke medewerkers die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Zoals zuster Maria Vitalis Timtere, die in Yola, Nigeria in een ziekenhuis werkt. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: "Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven." Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. Overal waar ze dat kan, geeft zuster Maria informatie hoe men zich kan beschermen.



MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Gelukkig de vreedstichters

Onder dit motto uit de Bergrede in Matteüs 5,9 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Missio Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.

Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste weekend van oktober (3 en 4 oktober) vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Op Missiezondag 18 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk



gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.

Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid.

Wilt u het
werk van
MISSIO
steunen?



Geef dan uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Materialen voor Wereldmissiemaand en meer informatie over de campagne kunt u vinden op onze website www.missio.nl.

missio



Postbus 93140, 2509 AC Den Haag
070 – 304 74 44

missio@missio.nl | www.missio.nl

Iban: NL65 INGB 0000 0015 66

Wereldmissiemaand



COLOFON

Teksten: Missio Aken en Missio Nederland

Foto's: H. Schwarzbach | Druk: Kooiman Drukwerk

Ontwerp: Beelenkamp Ontwerpers