

kinderkrant



Kibera: wonen in een sloppenwijk

Kibera betekent in de Afrikaanse taal Kiswahili 'jungle'. En daar lijkt het ook wel een beetje op. Heel veel hutten van golfplaten dicht tegen elkaar aan gezet. En daar tussendoor allemaal kleine weggetjes en steegjes. Kibera is een sloppenwijk in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Hier wonen de armste mensen van de stad. Zij zijn naar de hoofdstad gekomen om werk te vinden en geld te verdienen, zodat ze genoeg te eten hebben en de kinderen naar school kunnen gaan. Men denkt dat er wel tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen wonen in Kibera.

Het is niet fijn om er te wonen en niet gezond. Er ligt een enorme afvalberg vlakbij. Er is geen riool, het afvalwater loopt gewoon tussen de hutten door. Drinkwater moeten de mensen zelf ophalen bij waterstations. Ook is het er niet veilig. Veel mensen willen er daarom ook weg. Maar dat gaat niet als je geen werk en geen geld hebt.

Toch is er een andere kant van Kibera. De mensen die er wonen zorgen voor elkaar. Ze hebben zelf weinig. Maar als een ander iets nodig heeft, dan geven ze het. In deze krant vertellen enkele mensen uit Kibera hoe het is om daar te wonen.



Wij wonen in Kibera



linet mboya

Hallo, ik heet Linet en ben moeder van drie kinderen, twee jongens en een meisje. Ik ben ook pleegmoeder van zes andere kinderen. Die hebben geen ouders meer en moeten op straat leven. Soms hebben ze geen eten. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Ik voelde in mijn hart dat ik deze kinderen moest helpen. Het begon allemaal met Abubakar die mij op een dag naar mijn huis volgde en niet meer weg ging omdat hij nergens naar toe kon. Hij gaat nu naar school en is een goede leerling. Ik heb af en toe een baantje en heb niet veel geld. Maar ik kan de kinderen niet aan hun lot overlaten. Daarom wonen er in mijn huis nu negen kinderen.

caroline anyango

Hoi, ik ben Caroline. Toen ik nog een baby was, ben ik met mijn ouders in Kibera gaan wonen. Het was er niet fijn, we hadden geen wc, geen badkamer en geen schoon water. Maar ik kon gelukkig wel naar school gaan. Nu ben ik zelf getrouwd en ik heb drie kinderen. Om geld te verdienen verkoop ik tweedehands kinderkleuren. Ik doe ook mee met de kerk bij ons. Ik geloof dat de dag van morgen beter zal zijn dan de dag van vandaag. Elke dag is een nieuwe dag. Ik geloof dat het in de toekomst beter zal zijn.



zuster mary wambui

Hallo, ik ben zuster Mary Wambui en woon al 12 jaar in Kibera. Ik woon samen met andere zusters in een huis. Ik kom graag bij de mensen op bezoek. Ik heb er al veel vrienden en vriendinnen. Als ze verdriet hebben, kom ik ze troosten. Soms hoef ik alleen maar naar ze te luisteren en dat is al genoeg. Maar we helpen de mensen ook met andere dingen. We komen in kleine groepen bij elkaar en ieder legt wat geld neer. Het is niet veel, maar het kan dan wel genoeg zijn om een kind naar de dokter te laten gaan. We kunnen dit allemaal niet alleen, we doen het samen. Ook met pater Firmin Koffi die bij ons de vieringen in de kerk doet.



joseph muwangi

Hoi allemaal, mijn naam is Joseph en ik woon in een wijk van Kibera die Dandora heet. Het is best een gevaarlijke wijk, met bendes en drugs. Maar een van de paters die hier werkt heeft een club voor jongeren opgericht. Daar ga ik vaak naar toe. Je kunt er zingen in een koor, dansen, muziek maken en sporten. Maar het liefste ben ik bezig met film. Dat doe ik daar samen met andere jongeren. Met de filmcamera kunnen we van alles uitproberen. Later wil ik graag een baan hebben bij de film. Dat is mijn grote droom.





Wat kun jij doen voor de kinderen in Kibera?

help jij mee?



Kijk ook eens op onze website www.missiokids.nl



In het eerste weekend van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar is dat op **1 en 2 oktober**. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van MISSIO te doen. **Dat kun jij ook doen!** Dit jaar helpen we de kinderen in de sloppenwijk **Kibera in Nairobi**.

missio

Missio, Emmapplein 19 D, 5211 VZ 's-Hertogenbosch | T 070 - 304 74 44
missio@missio.nl | www.missiokids.nl | www.missio.nl
Iban: NL14 INGB 0000 0110 20 Missio Wereldmissiedag van de kinderen

Colofon

Deze krant is een uitgave van Missio in het kader van Wereldmissiemaand 2022.

Teksten: Missio Aken en Missio Nederland | Foto's: H. Schwarzbach

Ontwerp: Beelenkamp Ontwerpers | Druk: Kooiman Drukwerk

